

WAT WAS IK  
EENZAAM,  
GELUKKIG  
BEN IK NU  
DOOD...

GOUW & GUY

#anderszine





Altyd ben ik jagers als ik een  
andere met je mee lopen ("andere hand")  
Maar als je er bent vindt ik het  
vanzelfsprekend

- The world is just going  
to draw on and on...!

- Wefje hoe sommerk: menselijke denkbeldige  
vrienden hebben, je hebt volgen & mijn  
denkbeldige vrienden

- bron is als fruchtig: 1 is nooit geneesig





• Ik begon ooit te  
ruke paginas wa  
ging met steng  
~~... ..~~  
kan boeren. Dank

• Ik heb er hingen v  
paginas met de  
veer?

- I picked up her +  
said thank you  
I have said to

schrijven. De eerste  
in goed. Daarna  
berg af waartse.  
~~... ..~~  
... ..

an slechts 2.  
in Pool voor ons

eeth, and she  
WTF should  
her?





*AKA el pastor delo*

Raul Balal

**ARTISTS  
SHOULD  
SUFFER**

i'm not jesus

